

Nr 2: År 2007

**Västra Karaby, Hofterup och
Dagstorp pastorat**

**K
r
y
k
r
y
k
r
y
k
r
y
k**



Foto: Kicki Strand Larsson

BLIR GUD UTBRÄND?



Det suckas ibland över hur svårt det är att vara människa, eller kanske rentav mänsklig. Gud kan inte heller ha det lätt, med sin skapelse, speciellt inte med förvaltarna, alltså vi människor. Vad skall en kärleksfull Gud ta sig till med människor som tror att det bästa man kan göra för Gud är att slå ihjäl någon otrogen eller avvikande? Vad skall Gud

ta sig till med krig där bägge sidor anser sig slåss för Gud i Guds namn? Det kan inte heller vara lätt att ständigt vistas i det eviga ljuset, solskyddsfaktor okänd. Gud har en gång blivit människa, men det gick inte så bra. Om jag lär ut några kloka men enkla tips tänkte Gud, så blir säkert människorna glada och entusiastiska. Behandla andra så som du själv vill bli behandlad! Rannsaka Dig själv innan Du börjar slåss och kasta sten! Det hela tog ände med förskräckelse, för människorna stod inte ut med en sådan kärlek och förståelse. Indianerna (eller native americans som det numera bör heta) förstod en del, t.ex. att andligheten genomsyrar allt, även naturen och att vi bara har jord och land till låns. De sitter numera i reservat, omgivna av hamburgerkedjor, bingohallar och kasinon, alternativt steril ödemark. Inte alla, men alltför många.

Gud kan både vara Fader, Son och Ande, ett evigt triangeldrama och därmed en medvandrare i det dagliga livet. Men i en tid då människorna är hela utanpå men allt trasigare inuti letar vi oftast efter Gud på fel ställe. Djävulen skrattar rått och dyker upp i mobiler och på dataskärmar med det vidrigaste som finns att se. För detta finns inget skydd. Den som inte tar till sig tekniken och framåtskridandet anses dum och efterbliven. Samtidigt finns här mängder med möjligheter, och ingen vill väl ha tillbaka ångmaskinerna och reservoarpennorna. Nu letar många förvaltare i stjärnorna efter nya planeter att skövla, nej utforska heter det visst. Ofta är det samma slag av människor som kallar ett kalhygge för en ”föryngringsyta”. Språkkontroll är makt! Ve den som måste stava sig igenom något. Det är svårt, även om man rentav skulle vara kung. Det är åter, i humorns namn, tillåtet att gyckla och håna mänskliga svagheter och defekter. Att vara rolig är oftast att vara elak. Nästa steg är att internera människor. Det har hänt förut i historien. En verkligt rolig människa, amerikanen Mark Twain har sagt: historien upprepar sig inte, men den rimmar.

Nu står vi åter och tittar in i sommarhagen. Åter har fåglarna sjungit in våren, i konkurrens med skvalmusik av värsta sorten. Läs gärna den amerikanska biologen Rachel Carsons berömda bok ”Tyst vår”. Den kom ut i början av 60-talet, när miljövård inte ens fanns som ett ord, och ännu mindre som en politisk trosbekännelse.

Var rädd om Dig därute och var rädd om det som ännu finns omkring Dig! Njut av sommaren! Du måste kanske inte allt det som vi tror att vi måste göra när det är sommar. Det blir sommar ändå, om nu inte Gud har blivit utbränd, men då har han i alla fall brunnit för oss och för sin skapelse.

Sven-Erik Palmbring
kyrkoherde

”Så länge en blomma doftar i frid”

Ingen svensk, föutom den heliga Birgitta, har blivit ett sådant världsnamn som Carl von Linné. Över hela världen firas han som ”princeps botanicorum”. Till hans lärostol kom lärjungar från när och fjärran.

Den man som föddes ”just i vackraste våren, då göken utropade sommaren emellan frondescentiae och florescentiar” (lövsprickning och blomstertiden), var predestinerad att skapa stora verk ”Systema Naturae”. Han såg sin uppgift att han var klar över vem som givit honom den. ”Jag såg den oändlige, allvetande och allsmåktige Guden på ryggen, då han gick fram, och jag hissade.” I tacksamhet skriver han: ”Åt människan gåvor därjämte språkets och förnuftets gåvor; med dessa kan hon beundra och lovprisa Skaparen och hans verk. Till denna högsta höjd kunna alltså jordens enkla stofdelar slutligen stiga och förvandlas: Skaparens lov.”

Linnés tankevärld är ofta förvånansvärt aktuell. Miljöproblemen ser han i gruvor och annorstädes. Han ger råd och idéer om rätt utnyttjande av jordens tillgångar. Han såg sambandet mellan tid och evighet, mellan jordiska frågor och Guds omsorg om varje enskild. Han var en bejakande människa som hela sitt liv levde under en öppen himmel. Hör hans testamente: ”det sista jag ber dig om, utur själva dödens boning är...håll min lund, som jag planerat, i din tid vid makt, och om träd utgå, sätt andra i stället.”

I år firas 300-årsminnet at den store vetenskapsmannens födelse. Carl von Linné är en person värd att minnas. Vi har ett arv från honom att vårda. Hans djup och intuitiva klarsyn är manade för oss. Hans livssyn präglas av det gamla ordet ”numen adest” - gudomen är tillstädes - skapar och ingriper i våra liv och öden. Vad är mera naturligt än att också vi i våra församlingar samlas kring minnet av denna naturens store utforskare. Detta sker den **9 september i Dagstorp kyrka** och församlingshem. Välkomna till gudstjänst **kl. 13** och därefter samkväm med föredrag om Carl von Linné av författaren Ove Torgny.

Håkan Eilert
vik komminister



Hofterups kyrka

Den nyframtagna informationsfoldern om Hosterups kyrka delas ut tillsammans med detta församlingsblad till dig som bor i Hofterups församling. Du som inte får den på detta sätt kan hämta den i Hofterups kyrka och församlingshem eller på pastorsexpeditionen. Eller passa på att besöka Hofterups kyrka i samband med att kyrkan är sommarkyrka under perioden 25 juni - 1 juli. Öppet 12-16, andakt dagligen kl 14 med musikinslag.

Gudstjänster

och övriga aktiviteter i våra kyrkor och församlingshem med reservation för ändringar

juni

17 juni, 2 e.tref.

Västra Karaby kyrka kl. 11.00

Gudstjänst

Dagstorp kyrka kl. 18.00

Orgelkonsert

20 juni, onsdag

Dagstorp kyrka kl. 19.00

Musikandakt

Se program för sommarmusik

23 juni, midsommardagen

Dagstorp kyrka kl. 11.00

Gudstjänst, vid vackert väder utomhus

24 juni, Johannes döparens dag

Hofterup kyrka kl. 11.00

Mässa

25 - 30 juni, Sommarkyrka

Hofterup kyrka kl. 14.00

Andakt dagligen med musikinslag

27 juni, onsdag

Hofterup kyrka kl. 19.00

Musikandakt

Se program för sommarmusik

juli

1 juli, 4 e. tref.

Hofterup kyrka kl. 14.00

Avlutningsgudstjänst sommarkyrkan

Solist: Therese Hasselgren

juli

4 juli, onsdag

Västra Karaby kyrka kl. 19.00

Musikandakt

Se program för sommarmusik

8 juli, Apostladagen

Västra Karaby kyrka kl. 11.00

Mässa

Dagstorp kyrka kl. 18.00

Orgelkonsert

11 juli, onsdag

Dagstorp kyrka kl. 19.00

Musikandakt

Se program för sommarmusik

15 juli, 6 e. tref.

Dagstorp kyrka kl. 11.00

Gudstjänst

18 juli, onsdag

Hofterup kyrka kl. 19.00

Musikandakt

Se program för sommarmusik

22 juli, Kristi förklaringsdag

Hofterup kyrka kl. 11.00

Mässa

25 juli, onsdag

Västra Karaby kyrka kl. 19.00

Musikandakt

Se program för sommarmusik

juli

29 juli, 8 e. tref.

Västra Karaby kyrka kl. 11.00

Mässa

augusti

1 augusti, onsdag

Västra Karaby kyrka kl. 19.00

Musikandakt

Se program för sommarmusik

5 augusti, 9 e. tref.

Dagstorp kyrka kl. 18.00

Musikgudstjänst

12 augusti, 10 e. tref.

Hofterup kyrka kl. 11.00

Mässa

19 augusti, 11 e. tref.

Västra Karaby kyrka kl. 11.00

Gudstjänst

26 augusti, 12 e. tref.

Dagstorp kyrka kl. 11.00

Mässa

Dagstorp kyrka kl. 18.00

Orgelkonsert

september

2 september, 13 e. tref.

Hofterup kyrka kl. 14.00

Spelmansgudstjänst

Malmö spelmanslag

september

9 september, 14 e. tref.

Västra Karaby kyrka kl. 11.00

Mässa

Dagstorp kyrka kl. 13.00

Gudstjänst

Därefter föredrag om Carl von Linné av författaren Ove Torgny.

Dagstorp kyrka kl. 18.00

Orgelkonsert

”Buxtehudejubileum”



I år är det 300 år sedan den dansk-tyske organisten och tonsättaren

Diderik Buxtehude gick ur tiden. Han var organist i Mariakyrkorna i Helsingborg, Helsingör och Lübeck. Detta firar vår kyrkomusiker **Martin Hasselgren** genom att spela hans samtliga orgelverk i en konsertserie på 8 konserter, en varje månad med start **27 maj**. Sedan följer konserterna den **17 juni, 8 juli, 26 augusti, 9 september, 7 oktober, 18 november** och avslutningskonserten med julmusik den **9 december**. Samtliga konserter äger rum **klockan 18.00 i Dagstorp kyrka**, vars Frobeniusorgel fyller 70 år i år.

Sommarmusik

Sommarprogrammet startar den **20 juni klockan 19.00** i **Dagstorp kyrka** med den Danska orkestern **New Orleans Delight** och vid detta tillfälle sångerska **Marilyn Keller** från USA. Det blir 3:e sommaren i rad som Marilyn kommer hit från Oregon på den Amerikanska västkusten.

I pausen blir det kaffe och kanelbullar.

Präst: Sven-Erik Palmbring



Den **27 juni klockan 19.00** gästas **Hofterups kyrka** av musikensamblen ”**Sällskapet**” som spelar **Irländsk folkmusik**. Gruppen spelade på den Irländska mässa som hölls i Korsbackakyrkan den 21 april i år.

Präst: Håkan Eilert

Ingemar Nordström, saxofon och **Sven-Åke Norrman**, piano kommer till **Västra Karaby kyrka** den **4 juli klockan 19.00**. Efter att under fyra års tid gästtat oss varje 1:a advent kommer de nu även under sommaren. Biljetter behövs ej - men kom gärna i **GOD TID !!!**

Präst: Sven-Erik Palmbring





Den sjungande sjuksköterskan
Ingela Wahlgren kommer till
Dagstorp kyrka den 11 juli klockan 19.00.
Ingela ackompanjeras av **pianisten Ingvar Albin.**

Präst: Sven-Erik Palmbring

Den **18 juli** musicerar en **trio** bestående av:
Den Dösjebrofödda **Elin Maria Nilsson** -
sång och piano

Daniel Hjort - trombon och piano
Niclas Johansson - klarinette och saxofon
i **Hofterup kyrka klockan 19.00.**

Präst: Håkan Eilert

Olle Nilsson från Lund spelar på vår berömda Moleanderorgel
från 1897 och **Marianne Radby** sjunger
i **Västra Karaby kyrka den 25 juli klockan 19.00.**

Präst: Håkan Eilert



New Orleans Delight avslutar sommarmusiken,
denna gången med sångerskan **Lee Guinness** från Australien
den **1 augusti** i **Västra Karaby kyrka klockan 19.00.**

Lee har varit här en gång förut, nämligen sommaren 2004.

I pausen blir det kaffe och kanelbullar.

Präst: Sven-Erik Palmbring

Var och vem

Pastorsexpeditionen är belägen i Granstugan, Dösjebro:

H O Möllers väg 10, 244 71 Dösjebro 77 10 35

öppet vardagar 10-12

e-post: vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se

hemsida: www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby

fax: 77 64 57

Kyrkoherde, **Sven-Erik Palmbring**, expedition 77 64 55
hem 77 21 13
mobil 0730 510961

e-post: svenerik.palmbring@telia.com

Vik. komminister, **Håkan Eilert**, expedition 77 64 56
hem 77 10 65

Prästerna finns tillhands för enskilt samtal eller bikt efter överenskommelse

Församlingsass., **Britt-Marie Holmgren**, expedition 77 10 35

Kyrkomusiker, **Martin Hasselgren**, expedition 77 10 35

Kyrkorådets ordförande:

Pastorat: **Torsten Andersson** 77 57 90

Dagstorp: **Mats Berg** 77 18 07

V. Karaby: **Carina Wenliden** 77 19 96

Hofterup: **Ulf Lundgren** 77 59 75

Församlingshem:

Granstugan, Dösjebro 77 10 79

Kyrkstugan, Hofterup 77 57 01

Dagstorp församlingssal 77 19 69

Kyrkogårdsärenden:

Kontakta pastorsexpeditionen eller vaktmästarna för respektive kyrka:

Västra Karaby kyrkogård, **Yngve Ivarsson** 0706 700043

Dagstorp kyrkogård, **Gert Sandberg** 0703 704368

Hofterup kyrkogård, **Anders Karlsson** 0702 572497

Periodisk tidskrift

Ansvarig utgivare:

Kyrkoherde, Sven-Erik Palmbring

Svenska kyrkan 

VÄSTRA KARABY, HOFTERUP
OCH DAGSTORPS KYRKLIGA
SAMFÄLLIGHET